



Het mysterie van de monsters.

Deur: David Kovalov, groep 5 – Henk Jan Jaspers, groep 7 – Merel Siemons, groep 7 – Soraya Lina, groep 7 – Milan Enting, groep 7 – Alja Enting, groep 8

Inspreuken deur Jannie Brinkman

Onnoval, Fred, Deo en Laske zit in de klas.

“Wat zuw es doon gaon vanmiddag”, vrag Onnoval.

Laske hef wel een plannegje. Hij zeg tegen de jongens: “Laow naor de bos gaon um te chillen en wegverkruperie doon.”

Schooul is oet en ze gaot naor de bos. Ze gaot wat lekkers eten en speulen. Ze eet heur slik op en doet daornao wegverkruperie. Laske kröp vort achter een boom en dan... zöt wat bij de boom. Ze geeit der hen, maor het is ok zomaor weer vort.

Laske zeg: “Hé, hoo kan dat?” Ze geeit naor de aandern too en zeg wat ze zeein hef. Ze schrikt allemaol en wilt het oetzeuken. Ze gaot naor het midden van de bos. Daor zeeit ze een aarg versleten hoesie.

Onnoval zeg: “Wat een maal hoesie” en Laske zeg: “Zuw hen binnen gaon?”

“Dan moouten we wel anbellen”, zeg Deo.

“Dat duur ik neeit”, zeg Fred. Maor ze zegt allemaol, dat Deo op de bel drukken mot.

Deo belt an, maor de deur geeit neeit lös. Dus belt e nog een maal en dan heurt e: Dong! Dong! Ding!

Hie schrikt heul aarg en dan... Dan geeit de deur op een kiertie lös. Deo döt de deur wieder lös en dan zöt e een flot mist.

"Koj allemaol met?" vrag e, "ik gao neeit allennig."

Zie gaot met zien allen hen binnen.

En ze zeeit... allemaol skeletten, zombies en spoken.

"AAAAW!!!" roept ze in koor.

Ze wilt der oet, maor de veurdeur zit dicht. Ze rent naor de achterdeur, maor die zit ok op slöt! Ze zit vaast!

Ze gaot veurzichtig naor de monsters en der steeit ok een mènes. Laske fluustert: "Wel is dat mènes?"

"Uh, uh, uh, uh," zeg Fred, "dat wee'k neeit."

Deo zeg: "De Monsters komt naor oous toou!"

"Rennen", röp Onnoval.

Ze breekt de deur lös en gaot der vandeur, maor de Monsters komt heur nao en rent heul haard. Laske vaalt. "Help Deo, help!"

De monsters pakt de kinder en nimt ze met in hoes. Dan doet ze heur maskers of!

Het bliekt heur breurs en zussen te wezen.

OFLOPEN



Het misterie van de monsters

Onnoval, Fred, Deo en Laske zitten in de klas.

Laske zegt tegen de jongens, dat ze misschien naar het bos kunnen om te chillen en verstoppertje te doen.

School was voorbij en ze gingen naar het bos. Ze gingen iets lekkers eten en spelen. Ze aten het op en gingen verstoppertje doen. Laske verstopt zich achter een boom en ze zag iets bij een boom. Ze ging er naar toe en het was er niet meer.

Laske zei: hé hoe kan dat? Ze ging terug naar iedereen en ze zei alles wat ze gezien had. Iedereen schrok ervan, ze wouden het uitzoeken.

Ze gaan midden het bos in. En zagen een erg versleten huisje.

Onnoval zegt: wat een eng huisje en Laske zegt: zullen we naar binnen en Deo zegt, dan moeten we aanbellen. Dan zegt Fred, ik ga niet aanbellen. Ze zeggen Deo jij moet aanbellen.

Dus Deo gaat aanbellen. Hij belt aan. De deur gaat niet open, dus hij belt nog een keer aan en hij hoort: dong! dong! ding!

Hij schrok heel hard, de deur ging met een kier open. Deo deed de deur open en hij zag veel mist. Kom nou, ik ga niet alleen zei Deo.

Dus ze gingen met zen allen naar binnen.

En ze zagen allemaal skeletten en zombies en spoken, en zegden AAAAAw!!!

Ze wouden naar de achterdeur. Ze renden naar de achterdeur, maar die was ook dicht. We zitten vast!

Ze gaan maar naar de monsters en er staat ook een mens. Laske fluistert: wie is dat mens. Fred zegt: uh uh uh uh, weet ik niet. Deo zegt de monsters komen op ons af. Onnoval zegt: Rennen !!! Ze breken de deur open en de monsters komen achter hun aan en ze renden heel hard. Laske valt: Help !!! Deo Help, zegt Laske. De monsters pakken de kinderen en nemen ze mee huis in en ze doen hun maskers af

.....

Het bleken hun broers en zussen te zijn.

EINDE

