



**refrein**

De taofel van zeuven (oo-ee-oo)

Kan ik nooit van mien leven

Juf hef het wal beloofd

Zie hef het echt beloofd

Ooit in mien leven

Kan ik de taofel van zeuven

Hielemaal oet de kop

De taofel van ien die kan ja elkenien

De taofel van twee die is ok wal oké

De taofel van drie heb ik under de knie

En de taofel van veer doe ik met veul plezeer, ooh

**refrein**

De taofel van vief en de taofel van zes

Die doe wij hiel vaak met mekaor in de les

De taofel van acht en de taofel van negen

He'k meraokel snel in mien kop al kregen

**refrein**

Dan is er nog de mooiste taofel

Die kan ik het beste bovendien

De mooiste van alle taofels

Is de taofel van 10 10 10 10 10 10 10

**refrein**